

# Færø-Fanø-festen d. 1. november 2014

Af Jeppe Brixvold

Færø-Fanø-festen d. 1. november i Sønderho Forsamlingshus var en succes, ikke blot en kulturel oplevelse, men et indblik i generationers liv og følelser i det nordatlantiske. 16 færøske dansere og sangere, til daglig bosat i Københavnsområdet hvor de mødes i Det færøske hus om søndagen for at danse, havde taget turen vestpå for at præsentere deres traditionelle kvad og rækkedanse. Peter og Dorthe Uhrbrand og Henriette Løvdal spillede til gengæld op til sønderhodans, så også færingerne følte at de fik et glimt af en fremmed, lille, men stærk kultur.

Arrangementet startede med workshop kl. 15 i Forsamlingshuset. 50-60 mennesker var mødt op og fik først en introduktion til dansen og kvadene ved Bjarni Rasmussen og Poul Bjergager. Rækkedansen er i sig selv ganske let at lære; dens særkende er selvfølgelig hvordan den styres af de op til 100 vers lange kvad, altid anført af en kaptajn der synger versene, mens alle andre synger med på refrænligner, så man faktisk danser en lang fortælling. Vi lærte på den måde bl.a. visen om Sinklar – en skotsk lejesoldat i svensk tjeneste i det 16. århundrede – og et kvad om grindefangst.

Festen startede med spisning kl. 19. Der var fra Fanø baksuld og lam, fra Færøerne også lam og desuden grind med spæk, tørfisk, rullepølse mm., alt arrangeret i et samarbejde mellem færinger og sønderhøninger og ledsaget af øl, færøsk brændevin og kaffepunch. Så gik man over til den timelange dans; der dansedes færødans en time, derefter sønderhøninger, derefter færødans igen og så fremdeles indtil langt ud på natten. Workshopdeltagerne fra om eftermiddagen fik god brug for hvad de havde lært, og det var for fanøboerne generelt en stor oplevelse at se den styrke og inderlighed færingerne lagde i både sang og dans. Man håber at det ikke bliver sidste gang de gæster Sønderho. I alt godt 60 betalende gæster, færinger og lidt ekstra havde en strålende aften i Forsamlingshuset.

Færø-Fanø festen blev arrangeret i et samarbejde af Bjarni Sørensen, Miriam Ellendersen, Niels Brinkjensen og Sønderho Forsamlingshus med støtte fra Kulturelt Samråd, Fanø.