

Rapport for Dansens dag 2017

Til Kulturelt Samråd Fanø – tusind tak for støtten til Dansens Dag 29. april 2017

Det er jo ikke en dag, der er livsnødvendig eller bringer de store overskrifter frem; men det er en rigtig god dag, hvor nogle af de, der holder af at danse mødes. På tværs af alder, på tværs af "dansekasser". Og det er godt at få inspiration fra andre. Og der hvor vi dansede var publikum meget imødekommende. Så det blev igen i år en dejlig, dejlig dag. Med masser af smil og godt humør.

Vi startede på Fanø Plejecenter med lidt orientalsk dans af de to lokale dansere. Og derefter kom de skønne og meget humørfyldte Seniordansere. Det er rart og hyggeligt at komme forbi Plejecenteret. Hvor meget beboerne får ud af det ved jeg ikke. Mange er jo rigtig dårlige, men der er også mange, hvor smilet kommer frem og hænder og fødder begynder at klappe takten. Og så er det fint.

Carina og Ragnhild (det er de to lokale mavedansere) var lige forbi Fanø Marineforening efter Plejecenteret.

Ved SuperBrugsen lige over middag stødte Andrea fra Aalborg til (hun er også at regne i den mere orientalske genre), Seniordanserne og Ana's piger (de unge dansere). En rigtig god times tid og det er skønt at se, hvor meget de unge dansere udvikler sig. Der var pænt med publikum hele tiden og et par enkelte af dem vovede sig med i den allersidste fællesdans, som Ana's piger havde valgt. Jeg håber også at både unge og ældre får øjnene op for, hvor herligt det er at danse og måske få lyst til en gang dans. Jeg ved Seniordanserne er ikke særlig mange.

Om aftenen på Hjørnekroen. Det er altid en hyggelig aften. Der kom Mette fra Odense og dansede smuk, smuk orientalsk dans. Og tangodanserne. Ikke så mange og to ganske nye dansepar. Og selvfølgelig Fanø Folkedansforening og Fanø Spillemandsorkester. Igen en rigtig god aften.

Atter en gang – tusind tak

For KUK – Kontoret for Ukontrolleret Kreativitet

Ragnhild Kallehauge



